

## **Start Gtime City Church**

Vol enthousiasme zijn we de afgelopen maanden gestart met de opbouw en het vormgeven van Gtime City Church. We zijn op bestuurlijk vlak bezig geweest met o.a. de volgende zaken:

- Visie en beleid uitwerken
- Oprichting van Gtime City Church als kerkgenootschap
- Stafteam vorm gegeven
- Huur locatie voor activiteiten
- Aanvraag beschikking ANBI
- Facebook en vormgeven website
- Daadwerkelijke start van wekelijkse bijeenkomsten.

## **Wekelijkse bijeenkomsten**

Vanaf begin april hebben we elke zondag openbare bijeenkomsten.

We zijn met diverse thema's aan de slag gegaan.

- Welkom thuis
- Acceptatie
- Oordelen
- Samen delen

## **Creatieve Werkvormen**

Hier proberen we op creatieve manieren vorm aan te geven. Door prediking, panelgesprekken, levensverhalen, filmpjes, dans, groepsgesprekken, muziek, samen zingen, gezellig koffietijd en samen eten. Dit daagt ons uit en geeft veel energie.

## **Brunch**

Doordat we net als kerk gestart zijn merken we dat er behoefte is om nader kennis te maken elkaar. Het is nodig om te investeren op de onderlinge contacten.

We hebben inmiddels concreet 2 keer een super leuke brunch georganiseerd. Iedereen neemt wat mee. We delen ons leven tijdens het eten met elkaar.

## **Kinderprogramma**

Er is een kinderwerk opgezet zodat de kinderen een eigen programma hebben. Gemiddeld zijn er ongeveer 10 kinderen per zondag in de leeftijd van 6-12 jaar.

Daarnaast is er een inloop crèche voor de allerkleinste. Na de zomer hopen we 2 keer per maand een programma voor de allerkleinsten te hebben. Soms zijn er wel 10 kinderen onder de 4.

## **Onze stad Zoetermeer**

We willen ook wat betekenen voor onze medemens in Zoetermeer. Momenteel zijn we in een verkenningsfase wat hierin de mogelijkheden zijn. In oktober willen we voor het eerst als kerk vrijwilligerswerk doen in onze stad. We willen dit oppakken in samenwerking met Stichting Present van Zoetermeer.

## **Zendingsproject**

We hebben het project Ahava (ANBI) in Malawi met een financiële gift ondersteund. Tevens heeft een echtpaar uit de kerk dit project in juni bezocht en daar vrijwilligerswerk gedaan. Zij hebben persoonlijk de gift gegeven. De

oprichter van Ahava zal ons in oktober bezoeken en meer vertellen over het ontwikkelingswerk dat zij daar doet.

**Opdraagdienst - doopdienst**

We hebben inmiddels 2 kinderen opgedragen. En er staat voor augustus een eerste doopdienst gepland. Er zijn momenteel 3 dopelingen.

Terug kijkend op het eerste half jaar zijn we erg dankbaar en blij met hoe het tot nu toe loopt.

Elke week komen er ongeveer 60 à 70 mensen naar onze dienst. Elke week zijn er nieuwe gasten en geïnteresseerden.